



BELEIDSPAN | STICHTING SEEK JUSTICE

BESTUUR

Belinda Kerkdijk – Voorzitter

Melissa Wessels – Secretaris

Gijs Pols – Penningmeester

RSIN 862263748

KvK 81903502

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of een andere beloning in welke vorm dan ook.

Dit beleidsplan gaat per 2-11-2021 in en zal gelden voor de komende drie jaar. Na die drie jaar zal dit plan geëvalueerd worden door het bestuur en zal er een herschreven versie opgesteld worden.

STRATEGIE

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van mensen in de onderklasse van onze samenleving in de breedst mogelijke zin en het verrichten van al zodanige handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzamelen van financiële middelen en producten, alsmede door het inzetten van vrijwilligers. Het ondersteunen doet de stichting op een hele laagdrempelige en praktische manier door bijvoorbeeld gratis maaltijden of kerstpakketten uit te delen. Maar ook door de handen uit de mouwen te steken door bijvoorbeeld klussen te verrichten in en rondom de woning van mensen die leven in armoede. De stichting zoekt naar manieren om recht te brengen op plekken en in levens waar onrecht overheerst. Recht brengen is een ieder geven wat hem of haar toekomt. Ons verlangen is om de handen ineen te slaan met de inwoners van ons

land om samen het onrecht te bestrijden.

De stichting werft zowel financiële middelen als producten die volledig ingezet worden voor een specifiek project. Als de stichting bijvoorbeeld een project start om maaltijden uit te delen dan worden ondernemers benaderd om producten voor een maaltijd te sponsoren. Daarnaast wordt er via sociale media en binnen onze woonplaats een oproep gedaan voor het geven van giften die wij puur gebruiken voor dat project. Een ieder geeft dus gericht voor het project waar wij op dat moment mee bezig zijn. Daarnaast worden er giften gevraagd voor materiaal wat nodig is om een project te kunnen faciliteren. Denk dan bijvoorbeeld aan pannen, bakjes, tasjes e.d. om een project als ‘maaltijden uitdelen’ ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Wij bestaan dus puur op basis van mankracht en giften. De giften worden niet geïnvesteerd in mensen en worden ook niet op een spaarrekening gezet maar altijd geïnvesteerd in onze projecten. Onze penningmeester beheert onze eigen bankrekening en draagt verantwoording af aan het bestuur. Alle uitgaven van giften worden besproken in onze bestuursvergaderingen en moeten door alle bestuursleden goedgekeurd worden.

VISIE EN MISSIE

Missie

Seek Justice heeft een diep verlangen om samen recht te brengen op plekken waar onrecht is en dat begint in onze eigen straat en in onze eigen wijk in samenwerking met de mensen om ons heen.

Visie

“Leer goed te doen, zoek het recht!” Wij willen met jou leren om recht te doen en hier actief naar op zoek gaan. Ons verlangen is dat wij de handen ineenslaan als samenleving om er voor te zorgen dat er recht gedaan wordt aan de mensen in ons land en de landen om ons heen. Dit doen wij vanuit een gebroken hart en een diepe bewogenheid door de extreme armoede, pijn, verdriet en eenzaamheid die wij met eigen ogen hebben gezien. Maar ook omdat wij in de Bijbel lezen dat dit een essentieel onderdeel is van onze christelijke identiteit als stichting en als individu. Wij geloven dat iedereen iets wil en iets kan doen in de strijd tegen onrecht. Daarom willen wij zelf het verschil maken maar ook andere individuen en groepen (kerken) activeren door projecten te faciliteren. Wij organiseren en voeren veel projecten uit als stichting, om met die ervaring vervolgens anderen te helpen een project op te

BELEIDSPLAN

STICHTING SEEK JUSTICE

zetten. Dit doen wij als bestuur in samenwerking met vrijwilligers. Zo wordt onze droom werkelijkheid, namelijk dat iedereen onderdeel wordt van deze stroom van recht in ons land en in de landen om ons heen. Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. Als stichting willen wij terug naar de basis en ieder individu en elke groep uitdagen om op een laagdrempelige en praktische manier recht te brengen door om te zien naar onze naasten. Dit ontstaat door mensen te stimuleren en te activeren door om zich heen te kijken en onrecht te gaan zien in hun eigen wijk en in hun eigen stad. Wij zetten projecten op maar denken en helpen ook mee met anderen die een project op willen zetten. Recht doen kan namelijk iedereen!

AMBITIES

Als stichting is het onze droom dat er door ons hele land mensen in beweging komen om in hun eigen straat, in hun eigen wijk en in hun eigen stad om te zien naar de mensen die leven in de onderklasse van de samenleving. Ons doel is niet alleen om zelf recht te brengen maar ook mensen activeren om zelf een stroom van recht te brengen en anderen hier weer in mee te nemen. De strijd tegen onrecht voeren wij samen! Wij willen ons de komende maanden gaan richten op vluchtelingen die in een AZC verblijven door een kledingmarkt op te zetten, maaltijden uit te delen en een kidsfunday te organiseren. Komend jaar willen wij opnieuw een missie gaan uitvoeren in de sloppenwijken van Uganda via contact wat wij daar hebben opgebouwd. Dit zal gericht zijn op materiële voorziening, voedsel uitdelen en het brengen van hoop. Onze ambitie is om ons netwerk uit te breiden door met andere stichtingen in contact te komen en samen te gaan werken. Zo willen we met Stichting Presence gaan samenwerken om steden in ons land te bereiken met het evangelie en met praktische hulp.
